

ΕΝΑ ΠΑΠΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ!

Κείμενο: Ειρήνη Ευφραμιδου
Εικονογράφηση: Colour Greece



playmobil®

ΕΝΑ ΠΑΠΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ!

Κείμενο: Ειρήνη Ευφραιμίδη
Εικονογράφηση: Colour Greece



playmobil®

Γεια σας!
Είμαι ο Ducklas
και αυτή είναι η παρέα μου!



Polly,
η Αστυνομικήνα



Freddy,
ο Πυροσβέστης



Mikey,
ο Γιατρός

Μια φορά κι έναν καιρό σε μια πόλη όλο παιχνίδια
τα παιδιά ήταν αρχηγοί κι έμοιαζαν σκληρά καρύδια!

Playtonville την ονομάζαν κι ήταν πόλη μαγική
Σ' όλες τις δουλειές παιδάκια – διευθυντές πραγματικοί!

Εκεί ζούσε και ο Ducklas, σκανταλιάρης χαρωπός,
έκανε όλο αταξίες, άλλος δεν ήταν, μόνο αυτός!

Μια μέρα όμως ο Ducklas το παράκανε στην τρέλα
Κι ο σοφός της Playtonville, ο κυρ Hans με την προπέλα
για να του δώσει ένα μάθημα,
τον μεταμόρφωσε σε... παπί, ποπό, τι πάθημα!

Ο Ducklas το παπί,
που μέχρι χθες ήταν αγόρι,
έχει τώρα αποστολή
να βοηθά σε κάθε δύσκολη στιγμή.





Ο Freddy όμως είναι καλά εκπαιδευμένος και ετοιμοπόλεμος. Με ένα σάλτο κατεβαίνει την τσουλήθρα και κάθεται στη θέση του μέσα στο πυροσβεστικό.

«Μη χασομεράς! Έλα να με βοηθήσεις» φωνάζει στον Ducklas που χασμουριέται στην καρέκλα.

«Βαριέμαι, πήγαινε εσύ» του απαντά.

«Ducklas, σήκω αμέσως επάνω, έτσι θα μάθεις να κάνεις καλές πράξεις;»

Αγκομαχώντας ανεβαίνει και ο Ducklas στο πυροσβεστικό.

Είναι μια βροχερή μέρα στην Playtonville. Ο Ducklas ακόμα προσπαθεί να συνηθίσει τις φτερούγες του. Μα τι πράγμα είναι αυτό πια! Να είσαι πουλί και να μην μπορείς να πετάξεις... Χάλια!

Για να παρηγορηθεί, αποφασίζει να πάει να βρει τον κολλητό του, τον Freddy, τον Πυροσβέστη, πλατσουρίζοντας νευριασμένος στις λακκούβες του δρόμου.

Στο αρχηγείο της Πυροσβεστικής οι δύο φίλοι ετοιμάζονται να παίξουν με τα τάμπλετ τους, όταν ξαφνικά ακούν τον συναγερμό του Πυροσβεστικού σταθμού. Του ίου ίου ίου! Ο Ducklas νιώθει τον δυνατό ήχο να του τρυπάει τα αυτιά!

Το σήμα έρχεται από τον Ξενώνα Μικρών Ζώων της κυρίας Λουίζας στην οδό Γαλήνης. Ο Freddy ανάβει τη σειρήνα του πυροσβεστικού και σε λίγα λεπτά φτάνουν έξω από τον ξενώνα.

Πυκνοί καπνοί βγαίνουν από το παράθυρο της κουζίνας. «Τα ζώακια μέσα στον Ξενώνα κινδυνεύουν» φωνάζει η κυρία Λουίζα. «Freddy, πώς θα καταφέρουμε να τα σώσουμε όλα μόνοι μας;» Ο Freddy βάζει μια φωνή: «Ducklas, χρειαζόμαστε βοήθεια!» «Πάρε την Polly, την Αστυνομικήνα, εμένα θα τσουρουφλιστούν τα ωραία κίτρινα φτερά μου», του απαντά εκείνος. «Ducklas, κουνήσου!» αναφωνεί ο Freddy με αγωνία βλέποντας έντρομος την τζαμαρία του ξενοδοχείου να γίνεται χίλια κομμάτια και χωρίς να χάσει χρόνο, ανοίγει τη μάνικα στο φουλ.

Το εσωτερικό του Ξενώνα είναι γεμάτο καπνούς. Από μέσα ακούγονται νιαουρίσματα.

«Ωπα!», σκέφτεται ο Ducklas από το κάθισμα του πυροσβεστικού, «τώρα που έγινα πάπια, καταλαβαίνω και ξένες γλώσσες; Τι λέει το γατί; Φωνάζει “νιάου, βοήθεια, καιγόμαστε!” Αμάν, τι κάθομαι τόση ώρα χωρίς να κάνω τίποτα; Καλύτερα να βιαστώ».



Μια και δυο, ο Duckias σηκώνεται από τη θέση του σαν κίτρινος σίφουνας και εξαφανίζεται μέσα στους καπνούς. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα βγαίνει έξω κρατώντας παραμάσχαλα μια γάτα με τα γατάκια της. Πριν προλάβουν ο Freddy και η Polly να καταλάβουν τι συμβαίνει, ξαναβουτάει στους καπνούς και όταν βγαίνει, τον ακολουθούν βήχοντας σκύλοι και γάτες που έβγαλε από τα κλουβιά τους.



Δεν είναι πια κίτρινος σίφουνας, είναι γκρι από τις στάχτες. Μα... κάποιος τον φωνάζει από μέσα! Σε μια γλώσσα άγνωστη. Αρχαία παπαγαλικά! Αχού, οι παπαγάλοι είναι ακόμα μέσα!



Βάζει φτερά στα πόδια του το γκριζο παπί και ψάχνει για τους παπαγάλους.

«Από δω, από δω», σκούζει ο Κοκός,
«Στον δεύτερο όροφο, στις σουίτες!»

Οι φλόγες έχουν τυλίξει τα σκαλιά. Ο Duckias τρέμει από φόβο και οι φτερούγες του καψαλίζονται, αλλά δεν δίνει σημασία. Παίρνει μια βαθιά ανάσα και ανεβαίνει δυο-δυο τα σκαλιά.

Η σειρήνα του νοσοκομειακού ακούγεται από μακριά και καταφθάνει ο Mikey, ο γιατρός.

«Έχει τραυματιστεί κανείς;», ρωτάει ξεφορτώνοντας λαχανιασμένος το βαλιτσάκι με τις πρώτες βοήθειες. «Είμαστε όλοι καλά, χάρη στον Ducklas».

«Ορίστε;», μένει άφωνος ο Mikey.

«Ο Ducklas σηκώθηκε από το τάμπλετ για να βοηθήσει κάποιον;»

Βρίσκει τους παπαγάλους, ανοίγει το παράθυρο, φωνάζει: «Freddy, το τραμπολίνο, παπί στον αέρα» και τσουπ, πηδάει μαζί με τους παπαγάλους. Πού να προλάβει ο Freddy να φέρει το τραμπολίνο... «Πάπια τέλος», σκέφτεται έντρομη η Polly.

Αλλά οι παπαγάλοι πιάνουν με το ράμφος τους τον Ducklas από τις φτερούγες και τον προσγειώνουν απαλά στο έδαφος. Όλοι χειροκροτούν τον ήρωα και ο κύριος Hans κρυφοκοιτάζει περήφανος πίσω από ένα δέντρο.

«Ναι, είναι αλήθεια», λέει ο Freddy. «Μόνος μου δεν θα τα κατάφερα ποτέ να σώσω όλα τα ζωάκια. Δες τον που κάθεται εκεί, μπαρουτοκαπνισμένος και καμαρώνει!»



Ο Ducklas τινάζει τη στάχτη από τα φτερά του και κορδώνεται.

«Κερνάω σουβλάκια», λέει ο Freddy.
«Με σος καλαμπόκι για τον Ducklas»,
προσθέτει η Polly και σκάνε όλοι στα γέλια!



Για να ενημερωθείς πότε θα κυκλοφορήσει το επόμενο παραμύθι του Duckias, σκάναρε το QR code και γίνε μέλος στην αχτύπητη παρέα του:



Η νέα σειρά παιχνιδιών PLAYMOBIL Duck on Call για παιδιά 3-5 ετών είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα με PLAYMOBIL.

Μια φορά κι έναν καιρό σε μια πόλη όλο παιχνίδια
τα παιδιά ήταν αρχηγοί κι έμοιαζαν σκληρά καρύδια!

Playmobil την ονομάζαν κι ήταν πόλη μαγική
Σ' όλες τις δουλειές παιδάκια – διευθυντές πραγματικοί!

Εκεί ζούσε και ο Duckias, σκανταλιάρης χαρωπός,
έκανε όλο αταξίες, άλλος δεν ήταν, μόνο αυτός!



ΕΝΑ ΠΑΠΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Κείμενο: Ειρήνη Ευφραιμιδη

Εικονογράφηση: Colour Greece www.colourgreece.gr

Συντονισμός: Ειρήνη Ευφραιμιδη PLAYMOBIL HELLAS

Γανουάριος 2022

PLAYMOBIL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ,

Αμαλιάδος 4, 14564 Κηφισιά

Τηλ. 210 8000018, www.playmobil.gr